



Cas de Stoppelaar, Consul-generaal voor Nepal in Nederland, schreef de roman **'Olifantenpolo**, de opkomst en ondergang van een hotel in Nepal.'

Het eerste exemplaar werd door **Adriaan van Dis** uitgereikt aan de auteur: "Ik was opgewonden. Want ik las OLIFANTENPOLO! Met groot genoegen, dat moge duidelijk zijn. De schrijver nam me mee op avontuur."

"Dat ik zoveel mocht beleven ligt in de eerste plaats aan de stijl van de schrijver. Deze schrijver is een Sherpa. Hij vervoert de lezer, tilt hem op, neemt hem op sleeptouw."

"Verbeelding heb je. Dat heb je met menig prachtige passage bewezen. Je kunt liegen of het gedrukt staat!"

Lees verder op www.olifantenpolo.nl

'Olifantenpolo' is gebaseerd op de geschiedenis van het beroemde [Summit Hotel](#) in Kathmandu, dat 25 jaar geleden werd gebouwd. De roman bevat autobiografische elementen en feitelijkheden, maar naarmate het boek vordert worden de *'facts'* steeds meer *'fictie'*.

Lezers schrijven:

"Olifantenpolo is een 'must read' voor iedereen die naar Nepal gaat en er iets van wil begrijpen."

"Vandaag heb ik je boek uitgelezen: wat een belevenis! Hilarische en bij vlagen herkenbare chaos; Nepal from inside out. Je maakt de hoofdpersoon tot een koorddanser – die spanning voelt als 'frozen in the balance between his two cultures'. Tijdens de laatste pagina's was ik echt aangedaan door de schoonheid en de impact van de afloop."

"Naar aanleiding van je optreden op de Radio in 'Kunststof' kocht ik je boek. Ik dank je er hartelijk voor, je hebt me een paar schitterende uren bezorgd."

"Echt één van de beste boeken over Nepal die ik heb gelezen. Gevoel voor Azië (waar ik woonde) wordt afgewisseld met prachtige humor, spanning in stijl en gebeurtenissen gaan hand in hand met het schrijfplezier dat uit de pagina's omhoog damp. Hulde, om op deze manier afstand en betrokkenheid tot een boek te sublimeren! What's next?"

Het boek is in de boekhandel niet verkrijgbaar.

1- U kunt een door de auteur gesigneerd exemplaar kopen op het Nepalese Consulaat in Amsterdam @ € 15.

2- Indien u het boek tegelijk met uw visum per post wilt laten terugsturen, sluit dan extra € 15 in.

3- Indien u alleen het boek wilt, stuur een brief met daarin een retour enveloppe plus € 20 voor boek plus porti.

NB!: indien u een boek opgestuurd wilt hebben, zorg dat de vereiste retourenveloppe groot en sterk genoeg is om (ook) dit boek te kunnen bevatten (het boek meet 12.5 x 20 x 2.5 cm).